

Natuur rond het Markdal

info: 06-40007219

Biodiversiteit per vierkante meter

Er was eens een man die droomde dat de natuur, het landschap, en biodiversiteit in Nederland weer als vanouds zou zijn. Droombeelden van kleinschalige landschappen, weidegebieden, akkers met grutto's, geelgorzen en veldleeuweriken. Veel fladderende vlinders, zoemende hommels, bijen en andere insecten. Natuurlijke landbouw, met koeien, schapen en scharrelende varkens. En tevreden boeren die een goede boterham verdienen.

Hij werd wakker, zag de werkelijkheid van intensieve landbouw, zonder natuur, pezende en ontevreden boeren. Gevangen in een systeem van produceren voor de bank en de wereldmarkt. Voor massaproductie en lage prijzen. En veel ongedurige burgers die de politiek bewerkten voor meer natuur. Maar door vele belangen en stroperige besluitvorming zette dat weinig natuurzoden aan de dijk.

Toch liet zijn droom hem niet los, daar moest goed over nagedacht worden, vond hij. Daarom nam hij een jaar 'bedenktijd'. Hij sprak met heel veel mensen, boeren, wetenschappers, natuurbeheerders, bestuurders, politici, rentmeesters, bankiers en gewone mensen zoals wij. Na een jaar had hij, Frank Remerie, een plan. Zou moeilijk worden, maar al eerder had hij tegendraads treintaxi, OV fiets, etc. in de markt weten te zetten. Doorgaan met opjatten van de politiek was onzeker en leverde te weinig op. Er was maar één oplossing: 'doe het zelf' ! Koop als burgers vrijkomende landbouwgrond, verpacht het aan boeren die duurzaam, natuurvriendelijk of biologische willen boeren zonder verstikkende kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen. Met een lagere natuurpacht, waardoor er niet intensief geboerd hoeft te worden, maar voor kwaliteit in plaats van voor massa. Dat kan dan, want de boer draagt niet de kapitaallast van de in Nederland heel dure grond.

Gelukkig overtuigde zijn idee ook anderen. Zo ontstond ruim een jaar geleden de vereniging Land van Ons. Iedereen kan voor twintig Euro (meer mag ook) per jaar lid worden. Land van Ons koopt als coöperatie geschikte grond en verpacht het aan duurzame boeren. Zelf wordt je zo mede eigenaar van vierkante meters biodiversiteit! En dat groeit elk jaar verder.

Het idee sloeg aan. Na zo'n anderhalf jaar zijn er al ruim dertien duizend deelnemers en is er zo'n honderdvijftig hectare grond verworven, waar duurzaam opgeboerd wordt en gaat worden. Met tastbare resultaten, zo zijn er al percelen waar de grutto's en Kieviten toenemen. Dankzij natuurlijk beheer, ook met oude landbouwgewassen zoals boekweit, waar heerlijke pannenkoeken van te bakken zijn. En de bijen boekweithoning van maken. Van mee te genieten via de website bestellingen.

Het begon met aankopen in oost Nederland, Friesland en Drenthe, maar nu ook bij Leiden, in de Beemster en voor het eerst in Brabant bij Den Bosch. Dat wordt een voedselbos. Binnenkort wordt de aankoop van een groot perceel in de waterrijke Ooijpolder bij Nijmegen een feit. Alle aankopen worden heel democratisch besloten, via internet. Eerst een voorstel, dan antwoorden op vragen en dan digitale stemming over het besluit door alle deelnemers.

Zou Land van Ons ook eens iets in het Markdal kunnen worden? Misschien als versnelling? De doelstellingen zijn praktisch gelijk. Ook de landbouworganisatie LTO is positief over de extra mogelijkheid om duurzaam te boeren.

Mijn vrouw en ik zijn ook deelnemer. Zo groeien onze vierkante meters biodiversiteit. Grootgrondbezitter willen we en zullen we nooit worden, maar die vierkante meters voelen heel goed! En dat is onbetaalbaar! Ook nieuwsgierig? Meer willen weten? Zie website www.landvanons.nl.

Markandalletjes

* Typisch wisselvallig zomerweer, geeft mooie grillig gelaagde wolkenlagen.

* Markdal schipper Peter Baard van zalmschouw Scarabee is voorgoed heen gevaren. Was geliefd trefpunt aan monding kabbelende Bavelse Leij.

* Prins Bernhard fonds belooft landelijke IVN Natuureducatie met cultuurprijs voor 'oevre' met vele wandelingen en uitjes. Zo gaan



'Schipper van de Mark' - Peter Baard - is heen gevaren. Foto Iris van der Vlerk.

mensen - juist in Coronatijd – de groene omgeving ontdekken en - nog meer - waarderen.

* Voorzichtige opstart voor najaarscursus 'Blik op natuur' dit najaar. Dinsdagavonden in Bavel. Aanmelden kan al via inschrijven-najaarscursus@ivn-markendonge.nl. Definitief bericht volgt dan later.



'Zo groen als gras' gecamoufleerde Grote Groene Sabelsprinkhaan. Zonder 'sabel' maar met 'legbuis' bijna 10 cm. Foto iris van der Vlerk.

* Tweedeling in de maatschappij? Mensen met en zonder trekker ... ?

* Vegetarische Slager schenkt ruim duizend euro aan Markkant-Breda.

Dank voor zwerfvuilopruimacties, vaak te water met o.a. SUP's. Actie voor Markdal wordt gepland.

* Burgemeester Paul Depla noemde bij het koninklijke lintje voor Johan Mulders zijn inzet voor het 'burgerinitiatief' van Vereniging Markdal.

* Veel 'nieuwe' moeilijk te herkennen vogels. Zijn jongkies die nog in wisselkleed zitten!

* Vogels bij Bleeke Heide. Weer onzichtbare Kwartel gehoord door Ted Overmeer, Peter Rijnen. Akkervogel Patrijs zag Huub Don. Tien Gierende Zwaluwen en dertig Wulpen spotte Ria Lambregts. Oogst van Merkske: Gravende Wespdiel zag Ted Overmeer. Paul Prinsen zag de grootste van de roffelaars: Zwarte Specht. Zelfs jonge Wielewaal (goed teken!) hoorde Paul Prinsen. Flip Hermans zag èn de Bonte èn de Grauwe Vliegenvanger. Aangekomen in Markdal telde Jarek tien overvliegende Ooievaars. Ook acht zeldzame Kruisbekken spotte Joey Braat, ook al overvliegend. Jules de Meij telde de vier grazende jonge Ooievaars. En reagerend op piepende garagedeur liet de Slechtvalk zich horen, hoog op de Ginnekense kerktoren.

Joop van Riet – natuurgids IVN



Wisselvallig weer geeft gelaagde wolkenformaties. Foto Ellen Rijken.